

6 7 KNIPPERLICHT

Maandelijks tijdschrift voor WKSM Inch Allah | Afgiffekantoor : Kruishoutem | P409255



Juli

Kampspecial:

Handleiding
voor een echte piraat

VU: Tuur Vanlerberghe, Duffelstraat 2, 9770 Kruishoutem
verschijnt niet in augustus en september | 34° jaargang
Jaarthema: Scouting? Gewoon doen!

Voorwoord juli

De zomer staat voor de deur, hoewel we dit aan het weer nauwelijks kunnen merken. Het begin van de zomer betekent dat het scoutsjaar bijna ten einde loopt. Alhoewel we er eigenlijk helemaal nog niet mee ophouden.

Wat hebben wij nog voor jullie in het verschiet? Op zondag 30 juni doen we met alle takken nog een slotactiviteit om het jaar in stijl af te sluiten. Er zal een gigantische activiteit worden georganiseerd in de verschillende takken. De kleinsten onder ons zullen zich amuseren in een reusachtige binnenspeeltuin, terwijl de oudste tak (Jin) luidkeels zal gillen op een grote buitenspeeltuin. Zeker en vast is er plezier voor iedereen, jong of oud! Daarna omstreeks 17u, worden alle ouders verwacht aan het scoutslokaal om het zoon/dochter op te halen en krijgen jullie ook de mogelijkheid in te schrijven voor het grote zomerkamp.

En dan is het bijna zover, nog een maand en het is alweer tijd voor het zomerkamp. In de maand juli zullen wij heel veel tijd spenderen om dit kamp voor te bereiden, zodat het een kamp vol amusement en plezier wordt. Wij hopen alvast te kunnen rekenen op de aanwezigheid van heel veel scouters op het grote kamp. De kampbrieven per tak vinden jullie verder in het knipperlicht. Hopelijk tot dan!!!

Vele groetjes,

Tessa en Hannah

OUDERRAAD

“Cannabis in het scoutslokaal !”

Voor jullie luidkeels, Willy's en Marjetten-gewijs : “Drugs! Drugs! Drugs!”, beginnen te roepen: het gaat over de drugsvrije variant van cannabis, hennep of hemp. We mengen dit met kalk en water, en krijgen een isolatiemateriaal met heel specifieke eigenschappen. Daarmee zijn we van plan het plafond van het leiderslokaal te isoleren, om nadien de plafond mooi uit te werken met planken en vernieuwde verlichting.

De totale kostprijs van het project wordt gedragen door de gemeente.. We engageren ons dan ook deze innovatieve isolatie-methode te delen met andere verenigingen en particulieren.

Aangezien de verwerking vrij arbeids-intensief is, kunnen we zeker nog een paar helpende handen gebruiken om te helpen bij de menging, het aanbrengen van het bekistingsnet, de vulling en nog een pak andere kleine en grotere jobs.

Wie wil meehelpen op **zaterdag 6 juli vanaf 8.00u.** : laat gerust iets weten aan Nic (nic@cnockaert.info of 0474/911358) of kom gewoon af, liefst met kledij die een beetje vuil mag worden.

Namens de ouderraad,

Tom Van Wehaege en Nic Vanrenterghem

PS : als er ons iemand kan helpen aan een bouwdroger, dan zou dat heel goed van pas komen.



Ahoi beste kapoenen en mama's en papa's

Nog 1,2,3,4,5... veel keren slapen vetrekken we op avontuur, als echte piraten.

Van 4 augustus tot 11 augustus zullen we daar 7 keren slapen in tenten. Deze worden opgezet door een plaatselijke stoere piraten die mooie stapelbedden voor de kapoenen sjourren.

Om mee te gaan op dit avontuur moet je je wel op voorhand **inschrijven!**

Dit gebeurt op **zondag 30 juni** dit is na de slotactiviteit aan het scoutslokaal. De prijs voor dit onvergetelijke avontuur kost **€100**. Dit moet cash betaald worden tijdens de inschrijving (korting vanaf het 2de gezinslid).

De bagage binnen brengen op zondag 28 juli 19h-20h en dinsdag 30 juli 17h-19h aan het lokaal.

(Bij inschrijving vermelden indien dit echt niet lukt op dat moment!)

geef je speculaas, bestek, drinkbeker en keukenhanddoek hier apart af (naamtekenen!)

We vertrekken naar het pirateneiland op zondag 4 augustus om **8u20** in volledig uniform (scoutshemd en das) aan het station in Deinze. Vergeet zeker niet je picknick voor die middag mee te doen in een rugzakje

Op 11 augustus zijn de ouders welkom op het kamperrein bij de stoere piraten om 12h. Je avonturier zal staan wachten op jullie. Er zal ook animatie zijn, mogelijkheid tot een drankje en een hapje (tegen een zeer schappelijke prijs) en voor de echte mannen en vrouwen onder de ouders is er ook het afbraakwerk. Vele handen maken licht werk!! (en anders geraken we er niet!)

Het adres van het kamperrein:

Scouts inch Allah Kruishoutem

Tav. Naam kind (tak)

Ferme de Strasbourg 100

6941 Ozo-Durbuy

WAT MEEDOEN?

- Bestek, drinkbeker en keukenhanddoek. Niet in de valies steken maar apart afgeven bij grote bagage en genaamtekend.
- 1 pot confituur (af te geven bij grote bagage)



- Medicatie en SISkaart af te geven bij vertrek. (medische fiche werd normaal gezien al ingevuld bij inschrijving)
- Verkleedkledij in het thema piraten
- Zwemgerief (badmuts, badhanddoek, rugzakje, badpak/zwemslip)
- Uniform en/of das (aan te doen bij vertrek)
- Goede stapschoenen
- Luchtmatras (liefst geen matje)
- Wasgerief (handdoek, washandje, zeep, borstel)
- Een extra handdoek
- Kledij die vuil mag worden (moddercatch)
- Ondergoed
- Verse kleren
- Warme kledij/pul voor 's avonds
- Regenkledij
- Knuffel
- Goede zaklamp
- Lange/korte broeken
- Kousen voor iedere dag (eventueel extra paren)
- Bescherming tegen de zon! (zonnecrème en aftersun)
- Goed humeur
- Reispilletjes indien nodig
- Pyjama
- Leesboeken of strips
- Postzegels, briefpapier, enveloppen, adressen van het thuisfront

Wat neem je niet mee?

- Gsm
- Ipod/MP3speler
- Geld
- Sjieps
- Kilo's snoep
- Liters frisdrank

Nuttige tips

- In geval van nood kun je steeds terecht bij de groepsleiding, de leiding van jullie tak is niet bereikbaar tijdens het kamp.
- Tessa: 0473.81.18.61 & Hannah: 0494.30.28.30
- Zoveel mogelijk naamtekenen
- Pic-nic bij vertrek
- Maak voor iedere dag een plastic zakje met een onderbroekje, broek, kousen, T-shirt
- Slechts 1 zak handbagage mag mee op de trein, de grote bagage (luchtmatras, slaapzak) op bovenstaande data.

Om iets te vragen kan je ons bellen:

Benisse: 0497 08 34 39

Thijs: 0472 08 20 77

Stijn: 0479 68 16 61

Vele groetjes van uberstoere piratenleiding

Stijn, Thijs & Benisse



Scoutskamp 2013



Arrgghh ouders en wouters,

Nu de zomer voor de deur staat wordt het wel eens tijd om het over ons grote ZOMERKAMP te hebben !!!

De wouters gaan dit jaar op kamp van 4 tot 11 augustus.

Jullie worden de 4^{de} augustus om 08u20 verwacht aan het station van Deinze. Jullie ouders mogen jullie de 11^{de} augustus om 12.00 terug oppikken op het kampterein.

Het kamp gaat door in Ozo en ons mega kampthema dit jaar is "**Piraten**"

Zorg dat jullie de gepaste kleren hebben om samen met ons

en alle piraten de zee op te varen, te plunderen en schatten te zoeken!!



Het precieze adres is :

**Scouts Inch Allah Kruishoutem
t.a.v. (naam kind)
Ferme de Strasbourg 100
6941 Ozo-Durbuy**

Hoe inschrijven?

De inschrijvingsprijs voor het kamp bedraagt € 100 en jullie kunnen dit op 30 juni betalen achter de slotactiviteit. Moest dit voor jullie niet lukken dan bel je best eens naar één van de groepsleiding.

Wanneer wordt de bagage binnen gebracht?

Op 28/7 of 30/7 tussen 17u en 19u.

Deze dingen moeten jullie zeker meenemen op kamp:

- SIS-kaart
- Pot choco
- Wat snoep voor de super leiding ;)
- Slaapzak of donsdeken + onderlaken en kussensloop (= verplicht)
- 1 keukenhanddoeken
- Bord, bestek en beker (naam!)
- Genoeg broeken, T-shirts, truien, kousen, ondergoed, ... voor 1 week (voor elk weer iets). Let op! Voorzie zeker kleren die vuil mogen worden, en genoeg reservekledij.
- Pyjama
- Zakdoeken
- Een grote linnen zak voor vuile was
- wandelschoenen
- regenjas
- Toiletgerief (Washandjes, handdoeken, tandenborstel, tandpasta, zeep, ...)
- zonnecrème, pet
- Eventueel strips
- Zwembroek/ badpak + badhanddoeken
- een rugzakje
- Je uniform!! (hemd en sjaaltje)

- drinkbus of flesje om water in te doen
- medicatie indien nodig (zie ook: medisch fiche)
- Verkleedkleren
- Zaklamp

Opmerking: voorzie zoveel mogelijk dingen van je naam. Ieder kamp worden er altijd een aantal spullen verwisseld.

Deze dingen laat je (best) thuis:

- GSM
- MP3-spelers
- Gameboys, Nintendo DS, enz.
- Pokémon- , Bakugan- , of eender welke kaarten, spelpoppetjes en ruilvoorwerpen.

In noodgevallen kan u ons bereiken op de volgende Gsm-nummers:

- Andries Fonteyne (tak-leider) – 0496/61.05.18
- Tessa Van den Heede (groepsleiding) – 0473/81.18.61
- Hannah Verhoeyen (groepsleiding) – 0494/30.28.30

U kan ons altijd contacteren als u nog vragen heeft.

Groetjes,

De super wouter leiding die er al veel zin in heeft!

AARR Scheepsvrouwen en zeebonken,

Verzamelt u al tegare ende varen zij mee met ons jonggiverschip!

Op **3 augustus** is het eindelijk weer zover, we halen de ankers op en varen voor een week naar Ozo. Om **8u** spreken we af in **Deinze station**.

Op **11 augustus** mogen jullie ouders je komen ophalen. Vanaf **12u** zijn ze welkom en mogen ze jullie **na de eindformatie** meenemen naar het vasteland.

Belangrijke: De **bagage** moet op voorhand binnengebracht worden en dat op **28/7 en 30/7** tussen **17u en 19u**. Anders moet je er een hele treinrit en tocht van ongeveer 5000 km mee stappen.

Als jullie mama, papa, liefje, vriendjes en vriendinnetjes, oma en opa, tante en nonkel een briefje willen schrijven, dan kan dit naar volgend adres:

Scouts Inch Allah Kruishoutem
T.a.v. "naam kind" - Jonggivers
Ferme de Strasbourg 100
6941 Ozo-Durbuy



Wat mag je niet vergeten?

- Bij vertrek: Sis-kaart
- Eventueel identiteitskaart
- Pick-nick
- Stapschoenen!!

Je goed humeur (hahahahahahaha)



- In bagage: Kleren (regenkleren, dikke en dunne kleren, ...)
- Kousen en ondergoed
- Toiletgerief
- Zwemgerief
- Verkleedkledij (thema PIRATEN)
- Slaapzak en matje/luchtmatras
- TREKRUGZAK
- Apart zakje met bord, bestek, beker en pot choco

Wat MOET je vergeten?

- Gsms, videospelletjes,...
- 5 kilo spekken
- 6 liter redbull
- Sigaretten en alcohol enzo



Deze piratenjacht kost
€120

Dit kan je betalen op slotactiviteit of als je echt niet kan komen, komen wij langs op huisbezoek!

Groetjes, de 3 matrozen en hun knappe stuurvrouw!!

Kamp Givers 2013

- 2 augustus tot 11 augustus -



Eindelijk is het zover, we gaan op kamp!

Vertrek op 2/08 om 7u15 aan het station in Deinze. Op 11/08 mogen jullie ouders jullie om 12u na de eindformatie komen halen.

Het adres voor al jullie post:

Scouts Ineh Allah Kruishoutem

T.a.v. "jouw naam"

Ferme de Strasbourg 100

6941 Ozo-Durbuy

Jullie bagage en fiets kunnen op de volgende data binnengebracht worden:

- **Zondag 28/07 tussen 17u en 19u.**
- **Dinsdag 30/07 tussen 17u en 19u.**

Wat mag niet mee:

- Gsm
- Mp3/ipod
- Drank
- Drugs
- Veel te veel geld

Wat neem je wel mee:

- Matras of matje
- Slaapzak
- Goede rugzak voor op driedaagse
- Verkleedkleding in thema piraten
- Onderbroekjes
- Genoeg verse kousen
- Alle kleren die je denkt nodig te hebben: zowel voor warm als koud weer.
- Zwemgerief
- Een pak speculaasjes
- Bord en bestek!
- ...



Wat kost dat zo een supertof kamp:

120 euro

Nummers van de leiding:

Elie 0475/655 886
Jeroen 0496/050 478
Jessa 0473/811 861
Tom 0479/683 451



